

Een glas melk

Er was eens een koning. Zijn naam was Johannes. De koning wilde een mooie vijver hebben van melk om zijn koninkrijk te verfraaien. De koning zei tegen enkelen van zijn arbeiders dat ze een vijver moesten uitgraven. Toen de vijver gegraven was, deed de koning een aankondiging aan zijn volk. Uit elk gezin moest één persoon nog diezelfde nacht een glas melk in de vijver leeggieten. Zo zou de vijver de volgende morgen vol met melk moeten zijn. Na ontvangst van deze mededeling, maakte iedereen zich klaar om de opdracht uit te voeren. Een man bereidde zich voor om 's nachts de melk mee te nemen, maar bedacht zich. Aangezien iedereen melk zou brengen, kon hij gewoon een glas water meenemen en deze in de vijver gieten. Het was toch donker, dus niemand zou merken wat hij had bedacht. Dus zo goot hij een glas water in de vijver en ging snel terug naar huis. De volgende ochtend was de koning erg opgewonden en nieuwsgierig naar zijn nieuwe droomvijver. Toen de koning bij de vijver aankwam zag hij tot zijn verbazing dat de vijver alleen gevuld was met water!

* Ter overdenking

Kennelijk had iedereen gedacht: 'Ik hoef geen melk te gebruiken, iemand anders doet het wel.' Zo gaat het ook bij het helpen en iets bijdragen aan onze samenleving en de wereld. Ga er dan niet vanuit dat anderen er wel voor zullen zorgen! Het begint bij onszelf. Als wij het niet doen, doet misschien niemand het! Dus, verander jezelf voor een betere samenleving en een betere wereld. Dat zal het verschil maken. Door zelf het juiste te doen en onze verantwoordelijkheid te nemen kunnen we anderen inspireren om dat ook te doen.

